

Project IJburg

Het project is ontstaan omdat Omega de wens heeft geuit om meer contact met de buurt te maken. Deze wens heeft het stadsdeel opgepikt (wellicht destijds via de Marktmeester, die er toen nog was). Ik ben zelf een van de drijvende krachten achter het bewoners netwerk (meshwork) IJburg-Droomt-IJburg-Doet waarin ook professionele partijen zijn aangehaakt (stadsdeel, corporaties, zorginstellingen etc). IJDIJD organiseert 3x per jaar een bewoners bijeenkomst en iedere keer op een andere locatie. Op deze bijeenkomsten kunnen bewoners die ideeën hebben voor het eiland (van flexbieb, moestuin, sinterklaasintocht tot ring-ring) hun idee pitchen en een stap verder brengen. We hebben vorig jaar voorgesteld om de bijeenkomst van IJDIJD bij Omega te houden en Omega op te nemen in de programmering van de avond. Aan een tafel hebben toen een aantal mensen (bewoners/professionals), met Nicolien, meegedacht met de wens van Omega. Daarna zijn er een tweetal bezoeken geweest met de Marktmeester (destijds nog actief op IJburg) en Nicolien aan o.a. Atelier Cre-Art ter introductie en verkenning. Dat kwam niet verder van de grond. Daarna ben ik gevraagd om er project van te maken. Ik heb een groot netwerk op het eiland en kan verbindingen leggen waar die nog niet bestaan en als procesbegeleider kan ik een organisatie ook meenemen in het proces waar er doorlopen moet worden..

Zo zijn we aan de slag gegaan. Met een commissie van groepsmedewerkers en facilitaire dienst zijn we gaan brainstormen over de wensen van de cliënten en het wegwijs maken van Jeroen in onze doelgroep. ZO dat hij een verhaal heeft die hij door kan vertellen aan zijn netwerk. Gek genoeg weten heel weinig mensen van de buurt van ons bestaan. Dit terwijl je in dezelfde straat zit.

Jeroen kon in zijn netwerk mensen benaderen en vragen of ze zin hadden om samen te werken. Wij zijn met een kleine delegatie op de buurtmarkt gaan staan om over Stichting omega te vertellen en vrijwilligers enthousiast te krijgen voor activiteiten met onze cliënten. We hebben flyers laten maken en deze verspreid in de buurt. Ouders, broers en zussen gevraagd deze in de brievenbussen te doen en wanneer er gewandeld werd met onze cliënten ook even een straat te flyereren.

Nu een half jaar na de start van dit project begint het zijn vruchten af te werpen. De eerste concrete afspraken zijn gemaakt. Zo is er een mevrouw die danslessen gaat geven aan kinderen in onze bewegingsruimte. Onze cliënten kunnen dan kijken zo kunnen we af en toe een dansje samen doen.

Ook de OBA (open bare bibliotheek) was zeer enthousiast. Daar gaan we structureel een middag in de week met een vaste groep cliënten naar toe. Ze denken mee in het programma voor de middag en helpen met het voorlezen van boekjes. Nu nog proberen dat ze ons ook komen halen zodat we gezamenlijk erheen kunnen lopen.

Het iJburgcollge (middelbareschool) is ook heel actief in het verzorgen van vrijwilligerswerk. Wandelgroepjes en andere workshops voor onze cliënten met groot succes.

Meer bekendheid in de buurt en zelf actie nemen! is denken wij de opening tot samenwerken.